

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το υπουργείο Παιδείας εδώ και 3 μήνες προσπαθεί να βγάλει σε διαθεσιμότητα / να απολύσει 1349 διοικητικούς υπαλλήλους πανεπιστημίων, τα οποία, αντίθετα, έχουν επείγουσα ανάγκη από επιπλέον προσωπικό. Τα «εθνικά» συμφέροντα που υπηρετεί και επικαλείται δεν είναι άλλα από:

- τα συμφέροντα των μεγαλοσχολαρχών που λυμαίνονται τον χώρο,
- τα συμφέροντα των εργολάβων που θα αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό με σύγχρονους σκλάβους,
- τα συμφέροντα όσων δεν έχουν πια ανάγκη από πανεπιστήμια που θα βγάλουν απόφοιτους με εξειδίκευση και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά από ένα «εκπαιδευτικό» σύστημα παραγωγής μαζών αμόρφωτων νέων, υποψήφιων για το σύγχρονο δουλεμπόριο-αγορά εργασίας.

Αυτή η στρατηγική του Υπουργείου είναι άδικη, αντιλαϊκή και παράνομη, και αυτή προσπαθώντας αγωνιωδώς να αποκρύψει πέφτει συνεχώς σε νέες παρανομίες.

Επικαλείται ότι οι υπάλληλοι είναι πλεονάζοντες ενώ αλλεπάλληλα αυτοαναιρείται και παρανομεί: συκοφαντώντας τους εργαζόμενους στην κοινή γνώμη (μεταξύ άλλων έλεγε ότι οι υπάλληλοι είναι 11.000 όταν με στοιχεία του υπουργείου δεν ήταν ούτε 6.500), μη παρουσιάζοντας την έκθεση βάσει της οποίας αποφασίστηκαν οι διαθεσιμότητες και η κατανομή τους, παρουσιάζοντας τελικά μία που δεν ταιριάζει με τους αριθμούς των ΚΥΑ, αλλάζοντας από τη μία ΚΥΑ στην άλλη αριθμούς και κατηγορίες υπαλλήλων, καταργώντας ολόκληρους κλάδους χωρίς καμιά αιτιολόγηση, καλώντας τους πρυτάνεις ξεδιάντροπα να καλύψουν τα κενά, που ομολογεί ότι θα δημιουργηθούν, με εργολαβικούς υπαλλήλους.

Η απεργία των διοικητικών, που συνεχίζεται επί εβδομάδες, έφερε αποτελέσματα, δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο το υπουργείο και τα

συμφέροντα που αυτό υπηρετεί. Η βαρβαρότητα της κυβέρνησης και των αφεντικών της δεν σταμάτησε σε αυτά τα εμπόδια: προχώρησαν στην «αυτοαπογραφή» (σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα αποδεδειγμένα διαβλητό), κουρελιάζοντας κάθε επίφαση νομιμότητας,. Δημιούργησαν τροπολογίες-τέρατα που απειλούσαν με αργία όποιον δεν δεχτεί απογράφοντας ή αυτοαπογραφόμενος να σκάψει τον τάφο τον δικό του και των συναδέλφων του. Τροπολογίες με αναδρομικό χαρακτήρα μάλιστα! Οι περισσότεροι υπάλληλοι υπό το κράτος του εκβιασμού, υποχώρησαν και αυτοαπογράφηκαν. Το υπουργείο και ο ΑΣΕΠ γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά λάθη στους πίνακες. Έχουν δεχτεί ήδη εκατοντάδες ενστάσεις. Και όμως, αφού έπαυσαν την πρώτη Τριμελή, επειδή ζήτησε να μελετήσει τα στοιχεία των υπαλλήλων, προχώρησαν με νέα Τριμελή στην έκδοση των οριστικών πινάκων διαθεσιμότητας και στην έκδοση ακόμη και συνολικής διαπιστωτικής πράξης! Ο Υπουργός, έχοντας κρυφτεί από κάθε φορέα που ζήτησε διάλογο όλο το προηγούμενο διάστημα, με περισσή υποκρισία ζήτησε σήμερα από τους Προέδρους των Συλλόγων Διοικητικού Προσωπικού να προσέλθουν τώρα για διάλογο με αποκλειστικό θέμα την “κινητικότητα”.

Μπροστά σε αυτό το όργιο παρανομίας η «Δικαιοσύνη» παριστάνει την τυφλή. Κινήθηκε μόνο για να βγάλει δύο φορές ως τώρα παράνομη την απεργία των διοικητικών κατά παραγγελία του Υπουργού και να απορρίψει τις αιτήσεις ακύρωσης της διαθεσιμότητας που υπέβαλαν δύο από τα πανεπιστήμια, ενώ για τις αιτήσεις των υπολοίπων ποιεί την νήσαν.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο και το ΑΣΕΠ για τη στάση τους: εθνικά συμφέροντα είναι η υπεράσπιση της παιδείας των ελληνόπουλων και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων· και τα δύο έχουν πετύχει επανειλημμένα και συνειδητά να τα υπονομεύσουν. Είναι στο χέρι του κάθε εργαζόμενου να τους εμποδίσει! Εμάς θα μας βρουν απέναντί τους!

22 Νοεμβρίου 2013