

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Φ.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 8_10.

Σημείο των καιρών είναι η οξυμένη καταστολή. Το κλίμα τρομοκρατίας που προσπάθησαν να περάσουν στη ΔΕΘ οι δυνάμεις καταστολής, μαζί με τις επιδείξεις δύναμης της Χρυσής Αυγής στο Μελιγαλά, την επιθετική μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα και εν τέλει την πολιτική δολοφονία του αγωνιστή Π. Φύσσα πριν από δύο μέρες στο Κερατσίνι. Η μαφιόζικου τύπου δολοφονία, δεν είναι τυχαία, ούτε προκλήθηκε από υποτιθέμενη συμπλοκή. Η Χρυσή Αυγή δείχνει ότι τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το συστημικό της πρόσωπο από την στιγμή που επέλεξε να επιτεθεί σε εργάτες του σωματείου μετάλλου στο Πέραμα και ακόμη πιο πριν είχε δηλώσει δημόσια ότι θα διασφαλίσει τα συμφέροντα των εφοπλιστών μέσα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Η ατιμωρησία του συστήματος σε συνδυασμό με την πολιτική κάλυψη που λαμβάνουν από μέρους της ΝΔ και των δυνάμεων καταστολής ήταν αυτή που όπλισε το χέρι του δολοφόνου του Π. Φύσσα, ο οποίος δεν έκανε καν την προσπάθεια να ξεφύγει, κάτι που δείχνει το στημένο της υπόθεσης. Με βάση όλους τους αυτόπτες μάρτυρες η ομάδα ΔΙΑΣ που βρισκόταν εκεί βλέποντας τις διαθέσεις των χρυσαυγιτών δεν έκανε καμία κίνηση να τους σταματήσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του Παύλου, κάτι που προξένησε την λαϊκή οργή.

Τα αυθόρυμητα καλέσματα την ίδια στιγμή, μετατράπηκαν την επόμενη μέρα σε μαζικές κινητοποιήσεις φοιτητικών συλλόγων και φορέων που στοχοποιούσαν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής με ριζοσπαστική και συγκρουσιακή διάθεση. Η πορεία που καλέστηκε στο σημείο της δολοφονίας αποτέλεσε το πρώτο σημάδι της οργής της κοινωνίας με τους 15000 διαδηλωτές που βρέθηκαν εκεί. Με τον ίδιο τρόπο και η πορεία της Θεσσαλονίκης αριθμούσε περί τους 10000 διαδηλωτές με το φοιτητικό μπλοκ να έχει την πιο δυναμική παρουσία με έντονο παλμό απαντώντας με κεντρικά πολιτικά γεγονότα στην προκλητική επιλογή της αστυνομίας να περιφρουρήσει τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και προχωρώντας σε προσαγωγές, συλλήψεις και ωμή βία (ένας διαδηλωτής κινδυνεύει να χάσει το μάτι του από ευθεία βολή δακρυγόνου). Παράλληλα και σε άλλες πόλεις, καλούνται καθημερινά αντιφασιστικά συλλαλητήρια όπου λαός και νεολαία στέλνουν το μήνυμα πως οι επιθέσεις της Χρυσής Αυγής και η κρατική καταστολή δεν θα μείνουν αναπάντητα.

Η κοινωνική έκρηξη που προκλήθηκε μετά την δολοφονία του Παύλου, ήρθε να ολοκληρώσει το κύμα απεργιών και διαδηλώσεων που ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι των Πανεπιστημίων, λόγω των απολύσεων, της διαθεσιμότητας και της κατάργησης μιας σειράς θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών ξεκίνησαν από Δευτέρα και κλιμακώθηκαν με πορείες δεκάδων χιλιάδων που γέμισαν τους δρόμους. Μαζί τους ήταν και οι διοικητικοί με μαζικούς όρους, μιας και τα δεδομένα στον κλάδο άλλαξαν αφού το Υπουργείο τελικά απαιτεί 350

απολύσεις στο ΑΠΘ, με τις περισσότερες να έρχονται να πλήξουν άμεσα την φιλοσοφική και δη το Ιστορικό-Αρχαιολογικό με όλους τους εργαζόμενους της αρχαιολογίας στα σπουδαστήρια και τις ανασκαφές να απολύονται, επομένως να παύει η λειτουργία του τομέα. Ας σκεφτούμε όμως πως αυτό συνεπάγεται την ευρύτερη υποστελέχωση και τελικά υπολειτουργία. Σταδιακά δεν θα υπάρχουν υπάλληλοι σε καίριες θέσεις, στη συνέχεια καθηγητές (εφόσον προωθούνται οι απολύσεις τους) και εν τέλει κατάρρευση του ίδιου του Πανεπιστημίου. Άμεση συνέπεια της υποχρηματοδότησης θα είναι η μετακύληση του κόστους φοίτησης στους φοιτητές και η στροφή προς τα ιδιωτικά κολλέγια των οποίων τα εργασιακά δικαιώματα τείνουν να εξισωθούν με αυτά των AEI, με το γνωστικό όμως επίπεδο να μην είναι σε καμία περίπτωση εφάμιλλο με αυτό των Ανώτατων και Τεχνικών Ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα για τους αγώνες των εκπαιδευτικών, τα αιτήματά τους δεν προκύπτουν μόνο από τις απολύσεις τους, ή όπως οι κακοπροαίρετοι προπαγανδιστές λένε, από την αύξηση του ωραρίου. Η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι οι απολύσεις έρχονται σε μια περίοδο που τα σχολεία ύποστελεχώνονται και μάλιστα με μια προβληματική και άκρως αναξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης, αλλά και στο γεγονός πως οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουν παγώσει (1 πρόσληψη για 100 απολύσεις), στο ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται «αν θέλουν τη δουλειά τους» να μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο στα πλαίσια ενός ολόκληρου νομού, με κανέναν να μην καλύπτει τα αναγκαία έξοδα, όταν οι μισθοί έχουν πέσει στα 700 ευρώ. Η υποστελέχωση αυτή είναι που οδηγεί στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, κάτι που δυσκολεύει με πολλούς τρόπους τους μαθητές, είτε με τη δυσκολία μεταφοράς, αλλά κυρίως με τη υποβάθμιση της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όταν 35+ μαθητές θα στοιβάζονται σε μια αίθουσα. Όσον αφορά το «νέο λύκειο», η εντατικοποίηση γίνεται αποπνικτική, με επαναλαμβανόμενα εξεταστικά φίλτρα και σαν άμεσο επακόλουθο την περαιτέρω άνθηση της παραπαιδείας και επιπλέον η εκπαίδευση περιορίζεται στην απλή κατάρτηση χωρίς έλα προσόντων.

Η αναδιάρθρωση, βέβαια, δεν σταματά στη δευτεροβάθμια, αλλά επηρεάζει άμεσα και την τριτοβάθμια, μέσω του νόμου Διαμαντοπούλου-Αθαναντόπουλου και στοχεύει να εγχαράξει συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά και παραγωγικοποιώντας το πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, η ενσωματωμένη προγραμμάτων σπουδών σε μια βάση διάσπασης της ενιαίοτητας των πτυχίων, είναι που καλλιεργεί τον επιστημονισμό σε αντιδιαστολή με την πραγματική αντανάκλαση των γνώσεων που αποκτάμε. Παράλληλα η στοχοποίηση του ασύλου, η απογύμνωση του από την ιδεολογική και ιστορική σημασία τους και εν τέλει η κατάργησή του, είναι που μπαίνουν σε μια κατεύθυνση τρομοκράτησης και συντηρητικοποίησης του φοιτητικού σώματος. Μέσω των διαγραφών, των πειθαρχικών συμβουλίων και των επερχόμενων εσωτερικών κανονισμών, προωθείται η πειθάρχηση και υπονομεύεται το δικαίωμα των φοιτητών στο να έχουν άποψη για την εκπαίδευση που δέχονται, με την κατάργηση των Γενικών Συνελεύσεων. Η

παραγωγικοποίηση, έγκειται στο ότι το μοντέλο φοιτητή που «παράγεται» αποκτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και όσον αφορά το τι εξασφαλίζει το πτυχίο, το όποιο πλέον απλά πιστοποιεί ένα επίπεδο γνώσεων και δεν προσφέρει εργασία, όπως προσφέρουν πλέον οι ατομικοί φάκελοι προσόντων αλλά και όσον αφορά την αντίληψη που ο ίδιος θα έχει, για την αξία της εργασίας του και τα – ήδη υπό κατάργηση δικαιώματά του, πράγμα που θα τον καθιστά έρμαιο της εκάστοτε εργοδοσίας. Καλλιεργούν και μέσω των καθεστωτικών παρατάξεων το ρεύμα του ατομισμού, την έλλειψη συλλογικής συνείδησης που αναπαράγουν οι πελατειακές σχέσεις και στρέφουν τους φοιτητές στα αμφιθέατρα αποκόβοντας τους από τα συλλογικά προβλήματα, εμπεδώνοντας έτσι την απάθεια και την απογοήτευση.

Στο στόχαστρο βρίσκονται, βέβαια, και οι άλλες κατακτήσεις των φοιτητών, κατακτήσεις του ίδιου του φοιτητικού κινήματος το προηγούμενο διάστημα, που δεν είναι άλλες από τις δωρεάν παροχές. Αυτή τη στάγμη προωθείται η ιδιωτικοποίηση της λέσχης (έχει προκηρυχτεί ο διαγωνισμός για να δοθεί σε ιδιώτη) και η απόλυτη ή η επισφαλής εργασία των εκεί εργολαβικών υπαλλήλων- οι οποίοι είναι μήνες απλήρωτοι. Μαζί με τη δωρεάν σίτιση, ήδη παρατηρούμε πως η στέγαση και τα δωρεάν συγγράμματα βρίσκονται στον αέρα. Σαν να μην έφτανε αυτό, με απόφαση της συγκλήτου, πέρασαν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για δίδακτρα και στα προπτυχιακά, κάτι που έρχεται να εντείνει τις ταξικές ανισότητες μέσα στο «Δημόσιο Δωρεάν Πανεπιστήμιο».

Απέναντι σε όλα αυτά, κρίνεται αναγκαία η απάντησή μας. Πρωταρχικός στόχος μας, πρέπει να είναι η συγκρότηση και συλλογικοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων, ως το μέσο εκείνο που ξεγυμνώνει την κυρίαρχη λογική του «εγώ ελπίζω να τη βολέψω», καθώς μόνο με τη μαζική διεκδίκηση και τις αγωνιστικές αποφάσεις απέναντι στα κοινά προβλήματα, μπορούμε να νικάμε. Για τα δικαιώματα που εν μέρει υπάκτι καταργούνται σήμερα, λαϊκοί και νεολαίιστικοι αγώνες έχουν βαφτεί με αίμα, ώστε πολλεπά την δολοφονία του συναγωνιστή Παύλου δεν ακούγεται μακρινό. Για όλους συντάξ που θυσίασαν τη ζωή τους, λοιπόν, για αυτούς που θυσιάζονται καθημερινά δικόμενη την αναξιοπρέπεια και την εξαθλίωση των απολύσεων της ανεργίας, αλλά και για τις διάφορες ιδιούς που με τα μέτρα τους, θέλουν να μας θυσιάσουν σαν γενιά ακόμη κι απ' το εδώνα που βρισκόμαστε, για όλους μας πρέπει να αγωνιστούμε. Οι αγώνες του χτες, είναι αυτοί που δίνουν δύναμη στους αγώνες του σήμερα, είναι αυτοί που δείχνουν εν τέλει πως οι χοί μπορούν να νικάνε. Και εκεί πρέπει να βαδίσουμε...

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

- ✓ • Ανατροπή του νόμου-εκτρώματος της Διαμαντοπούλου μαζί με τις τροπολογίες του και του σχεδίου Αθηνα. Καμία σκέψη για εφαρμογή του.
- ✓ • Άμεση ανάκληση των απολύσεων των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων.
- ✓ • Καμία μείωση των φοιτητικών παροχών. Καμία σκέψη για δίδακτρα! Να μην κοπεί κανένα σύγγραμμα!

- Κατάργηση των ΚΕΣ και κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος. Απόσυρση των νόμων για Αξιολόγηση, ΙΔΒΕ, ΔΟΑΤΑΠ.
- Καμία σκέψη για δύο κύκλους σπουδών, για bachelor και master και την εισαγωγή πιστωτικών μονάδων
- ✓ • Κάτω τα χέρια από το άσυλο, απαιτούμε την πλήρη κατοχύρωσή του, το άσυλο ανήκει σε όλο το λαό.
- Όχι στην ποινικοποίηση των συλλογικών αγώνων και των μαχητικών πρακτικών του φοιτητικού
- κινήματος.
- ✓ • Καμία επιβολή ενοικίου στις φοιτητικές σε έτες.
- ✓ • Πρόσληψη μελών ΔΕΠ και αύξηση μαθημάτων για την κάλυψη των αναγκών μας όσον αφορά τα φροντιστηριακά.
- ✓ • Μπλοκάρισμα κάθε προσπάθειας εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών των σχολών.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

- Ένα ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό μηκάμενο με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτό. Όχι σε ειδικεύσεις, διασπαρμένες διατατμήσεις.
- Ανθρώπινοι ρυθμοί σπουδών. Αυτό αν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα και συγκοινωνίες για όλους.
- Αύξηση των δαπανών για όλες τις φοιτητικές παροχές.
- Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
- Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους. Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Μείωση του ορίου συνταξιοδότησης. Γενναία αύξηση των συντάξεων και των μισθών. Γενναία μείωση της εργατικής εισφοράς για την ασφάλιση.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΕ:

- Αποκλεισμό-περιφρούρηση της Πρυτανείας, ώστε να μην δοθούν οι λίστες διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
- Κατάληψη της σχολής την Τετάρτη, στα πλαίσια των κινητοποιήσεων καθηγητών και διοικητικών. ΝΑ ΜΗΝ ΔΩΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ.
- Συμμετοχή του συλλόγου στην πορεία των εργαζομένων του ΑΠΘ, στις 9_10, 12:00 με προσυγκέντρωση στην Πρυτανεία.
- Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ και στήριξη των αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων.
- Παρέμβαση στις συνελεύσεις του συλλόγου των διοικητικών και κοινοποίηση της απόφασης του συλλόγου μας.
- Παρέμβαση μας στις επόμενες συνελεύσεις φοιτητικών και πειθαρχικών συλλόγων και κοινοποίηση της απόφασης του συλλόγου μας.
- Μπλοκάρουμε κάθε επίδοξη εφαρμογή του νέου νόμου και κάθε αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών, που είναι αντιπαραθετική με τα δικαιώματά μας.
- Επόμενη Γενική Συνέλευση του συλλόγου φοιτητών Ιστορίας-Αρχαιολογίας την Τρίτη 15_10.
- Κατάργηση οροφών στα προσφερόμενα μαθήματα με παράταση διαλογής 6ην έτος. Μετ' Σωλήνευση Καθηγητών και κοινοποίηση της απόφασης ήταν.
- Να δοθεί ένα τέλος στο χάος των φροντιστηριακών. Απαιτούμε περισσότερα μαθήματα και αξιοπρεπή τρόπο υποβολής δηλώσεων.